

## En dan nog dit:

1. afscheid nemen is geen privéaan-gelegenheid. Je hebt geleefd in een gemeenschap en als je er niet meer bent, wil de gemeenschap afscheid van je nemen.
2. De kerk biedt ruimte voor de ont-vangst van een grote groep men-sen die afscheid willen nemen en die de familie willen troosten door hun nabijheid.
3. Voor iedere overledene wordt een kruisje gemaakt dat in de kerk blijft hangen tot de eerste jaardienst. Daarna kan de familie het meene-men en thuis een plaatsje geven.
4. Een "zeswekendienst" is bedoeld als een gebed voor de overledene, maar het is ook een gelegenheid voor de familie om elkaar weer eens te ontmoeten.
5. In het bisdom Roermond wordt een bijdrage van € 450,- gevraagd voor een kerkelijke uitvaart. Voor wie gedurende de 4 jaar vóór de uitvaart meedoet met de kerkbij-drage kunnen deze kosten zelfs geheel of gedeeltelijk wegvallen. De bijdrage voor koor/dirigent/organist bedraagt € 100,-.
6. Zie ook: [www.parochiefederatie-maasbracht.nl/meer-weten-over/overlijden](http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/meer-weten-over/overlijden)

## OVERLEG MET DE PAROCHIE

Wanneer U kiest voor een kerkelijke uit-vaart dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door na het overlijden contact op te nemen met de pastoor (of bij diens afwezigheid met de kapelaan).

Met de priester worden dan afspraken voor een kerkelijke uitvaart en/of een avondwake vastgelegd. Tevens zal de pa-rochie er zorg voor dragen dat de kerk-klokken geluid worden om de parochianen te informeren dat een medeparochiaan overleden is en dat er een kerkelijk af-

## CONTACT

### Pastoor L. Creemers

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht

0475-468250

06-55735772

### Secretariaat parochiefederatie:

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht

[info@parochiefederatie-maasbracht.nl](mailto:info@parochiefederatie-maasbracht.nl)

<http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>

# Kerkelijke Uitvaart

## INHOUD

Met deze brochure willen wij u informeren over de mogelijkheden die onze parochies u bieden bij een kerkelijke uitvaart.

Het overlijden van een dierbaar persoon komt vaak onverwacht. Men moet een uit-vaart regelen in een toch al moeilijke tijd. Belangrijke keuzes moeten worden ge-maakt: wil de overledene of de familie een kerkelijke uitvaart of niet? Wanneer moet die plaatsvinden? In een Eucharistieviering of in een gebedsdienst?

Wellicht is het goed vooraf al een keer met uw familie te praten over uw wensen in geval van overlijden. Dat zorgt ervoor dat bij een overlijden een serene sfeer kan heersen. Het kan pijnlijke discussies voorko-men in toch al moeilijke situaties. Als uw familieleden weten wat u echt wil zal het voor hen makkelijker zijn om beslissingen te nemen waarvan ze weten dat die door u gedragen worden.

Deze brochure biedt u de mogelijkheid der-gelijke vragen binnen uw eigen familie te bespreken, zodat deze kennis heeft van uw wensen en van de mogelijkheden binnen onze parochies.

U kunt uw wensen ook schriftelijk kenbaar maken via de zogenaamde "pastorale wils-verklaring" die hier op een los vel bijge-voegd is.

Tevens kan deze brochure u hulp bieden als u plotseling voor een ander een uitvaart moet regelen.



## Parochiefederatie Maasbracht

**H. Gertrudis, Maasbracht**

**H. Hart van Jezus, Maasbracht**

**H. Martinus, Linne**

**H. Stephanus, Stevensweert**

**O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak**

## WAT IS EEN KERKELIJKE UITVAART ?

Bij een kerkelijke uitvaart nemen de nabestaanden te midden van de parochiegemeenschap afscheid van hun dierbare. We gedenken de overledene en vertrouwen hem of haar toe aan God. Men vindt troost bij elkaar en in het geloof in Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen door zijn verrijzenis. Met een gelovig hart wordt gekeken over de grens van de dood heen. Vanuit het geloof ligt er immers meer toekomst voor ons, dan leven achter ons.

## MOGELIJKE VORMEN

### 1. Avondwake

De avond voorafgaand aan de uitvaart kan een avondwake worden gehouden \*. Dit is een wake voor de overledene. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochies. Deze vrijwilligers van de avondwakegroep bezoeken de nabestaanden van de overledene en stellen met hen deze viering samen.

*\* op dit ogenblik bestaat er een avondwakegroep in Linne, Brachterbeek en Ohé en Laak*

### 2. Uitvaart tijdens Eucharistieviering

De meest bekende vorm voor een kerkelijke uitvaart is die met een eucharistieviering. De heilige Mis wordt opgedragen voor de overledene. Deze H. Mis kent een vaste opbouw: openings-

ritus, Bijbelse lezingen, preek, voorbeden, offerande, Eucharistisch gebed, Onze Vader, Communie. De gezangen zijn uiteraard aangepast aan de H. Mis en kunnen niet zomaar gewijzigd of vervangen worden. Aansluitend aan de H. Mis volgt dan de laatste aanbeveling ten afscheid ("de absoute", waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt).

### 3. Uitvaart tijdens een Wordviering

Een tweede minder bekende vorm is een uitvaart tijdens een woordviering. De mogelijkheid voor een meer persoonlijke invulling en muziekkeuze is hierbij ruimer dan in een Eucharistieviering. Vaste onderdelen blijven, zoals een "in memoriam", lezingen uit de H. Schrift, preek, voorbede, het Onze Vader en de absoute. Eventueel kunnen andere, gelovige teksten gebruikt worden. Tijdens een woordviering wordt er geen H. Communie uitgereikt.

## NA HET AFSCHIED IN DE KERK

### 1. Begrafenis op het kerkhof

Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plechtigheid plaats. Dit gebeurt aansluitend aan de Eucharistie- of woordviering in de kerk.

### 2. Crematie zonder extra dienst in het crematorium

Wanneer de overledene wordt gecremeerd zonder dat er een extra dienst in het crematorium wordt gehouden, kunnen de aanwezigen in de kerk – na de absoute – langs de baar lopen en persoonlijk afscheid nemen van de overledene. De genodigden kunnen meteen - na de plechtigheid in de kerk - deelnemen aan een eventuele koffietafel. Extra vervoer naar het crematorium en extra huur van de aula van het crematorium vervallen hierdoor. De mogelijkheid blijft dat de naaste familieleden de overledene begeleiden naar het crematorium om daar kort, in kleine kring, afscheid van hem of haar te nemen.

### 3. Crematie met extra dienst in crematorium

Na de kerkelijke uitvaart kan een extra plechtigheid in het crematorium plaatsvinden voor de familie en de genodigden. Als de familie het op prijs stelt en het voor de priester in zijn agenda in te passen is, is het mogelijk dat de pastoor of de kapelaan de overledene begeleidt naar het crematorium en daar nog een korte gebedsdienst leidt.

## EIGEN INBRENG

Welke eigen inbreng van de familie kan er zijn bij een avondwake, een H. Mis of een woordviering? Het is een vraag die vaker gesteld wordt. Het antwoord hierop is: "veel". Maar dat

"veel" is afhankelijk van de vorm van uitvaart waar men voor kiest. Vóór de uitvaart is er altijd een uitvoerig gesprek met een parochiepriester of met mensen van de avondwakegroep waar al deze dingen besproken kunnen worden.

Mogelijke momenten/elementen van eigen inbreng tijdens de vieringen zijn:

- Ontsteken van kaarsen bij de baar
- Een kort "in memoriam" aan het begin
- Een Bijbelse lezing
- De voorbeden
- Een gedachte, gedicht, dankwoord op het einde

## ZANG - MUZIEK

Wanneer we in de kerk afscheid nemen van een dierbare, dan gaan we ervan uit dat de keuze van zang en muziek ook met kerk, geloof, verrijzenis en eeuwig leven te maken heeft.

Dit geldt al helemaal wanneer men afscheid neemt tijdens een Eucharistieviering. Dan zal men rekening houden met de liturgische voorschriften die in heel de Kerk gebruikelijk zijn. De parochiekoren kennen deze voorschriften en binnen hun repertoire zijn er tal van geschikte gezangen die bruikbaar zijn in de H. Mis.

Bij een avondwake of een woordviering zijn de voorschriften ruimer.

In elk geval zal de keuze besproken moeten worden met de parochiepriester.