

Parochienieuws H. Martinus Linne

POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>
Rekeningnummer Kerkbestuur: Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: NL30 RABO 0129301388
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht ☎ 468250 (in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht ☎ 480867 (in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: **minstens 3 weken van te voren!**
Envelop met intentie en bedrag in de brievenbus bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-
H. MISSEN IN DE FEDERATIE: Linne: zaterdag: 19.15u; **Stevensweert:** zaterdag: 18.00u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maand + vrijdag: 09.00u; dinsd.: 19.00u **Ohé en Laak:** zondag: 11.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensd. (kapel Tergouwen): 19.00u
DOOPZONDAG: 2^e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan. - voorbereidingsavond voor de ouders:
elke eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 1 december: 1^e zondag van de Advent

19.15u: *zang verzorgd door "schola cantorum"*

collecte voor het onderhoud van de kerk

1^e Jrd Jan Smits ~ Jrd It Verhees-Hansen, Hub Verhees en alle overleden familieleden van de families Verhees en Hansen

Zaterdag 8 december: Hoogfeest van de onbevleete Ontvangenis van de Maagd Maria

10.30u: bisschopswijding van Mgr. Harrie Smeets in de kathedraal van Roermond

Zaterdag 8 december: 2^e zondag van de Advent

19.15u: *Volkszang*

Thei Schuren ~ Levende en overleden leden van het Broederschap van de H. Ambrosius, met name Jan Smits en Bèr Peeters (Oudeweg) ~ Bertha en Wiel Munnichs-Passage en Huub Theunissen

Zondag 9 december: 2^e zondag van de advent

13.30u: Doopsel van Jayda van der Vorst

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

BEGIN VAN EEN NIEUW KERKELIJK JAAR



Op 1/2 december begint het nieuwe kerkelijk jaar en wordt in de zondagse liturgie gelezen uit het evangelie van Lucas. Iedere evangelist heeft zo eigen eigenheid. Geïnspireerd door de heilige Geest heeft hij datgene opgetekend wat hij zijn toehoorders wilde laten zien over Jezus. De evangelist verkondigt niet zichzelf, maar de Blijde Boodschap van de komst van het Koninkrijk Gods dat in Jezus geopenbaard wordt.

We leven in moeilijke en roerige tijden, dat zal eenieder wel in zijn leven ervaren. Er is veel verwarring, de waarheid is vaak niet meer van de leugen te onderscheiden. Dagelijks worden wij overstroomd met allerlei nieuws, waar je lang niet altijd vrolijk van wordt. En er ontstaat steeds meer argwaan of het wel klopt wat we te horen en te zien krijgen. Manipulaties in geschrift en beeld vinden zo vaak plaats. Zijn de oog- en oorgetuigen nog te vertrouwen, wordt hun niet stiekem iets ingefluisterd door onruststokers en lieden die er belang bij hebben om de samenleving te ontwrichten? Helaas waait er een tijdsgeest die werkelijk in strijd is met de christelijke normen en waarden. Steeds meer christenen komen in de verdrukking door gewetensnood. Gelukkig hebben we steun aan ons geloof in Jezus, die de Weg is, de Waarheid en het Leven. We mogen dan ook zeker niet ontmoedigd raken, ook al zijn het ferme woorden die Jezus spreekt in het evangelie van de eerste Adventszondag. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Het helpt niet om je maar te verschansen in je huis en de deuren te barricaderen. Veeleer helpt het om te vragen om meer liefde voor God en de medemens. In zijn liefde blijven is de

opdracht die de apostel Paulus ons in de 2^e lezing van deze zondag voorhoudt. Dan mogen we weten dat de Heer ons sterkt in alle wederwaardigheden van ons leven. Dan worden we niet beheerst door een krampachtige vrees, maar kunnen we met alle vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Juist de Adventstijd, de tijd van verwachting, nodigt ons daartoe uit. We mogen de komende weken wat versoberen om in ons leven meer plaats te maken voor het Licht van de wereld, onze Heiland en Verlosser. Ook al wordt het de komende weken steeds donkerder, het Licht van de wereld zal komen!
bron: uit Bezinning op het Woord, 2018

SINTERKLAAS IS NIET ALLEEN BELANGRIJK VOOR KINDEREN

Op 6 december gedenken wij één van de bekendste heiligen: Sint Nicolaas, of in Nederland beter bekend als Sinterklaas. Hij was bisschop van Myra, een plaats in het huidige Turkije, in de 4^e eeuw. Hij stierf rond het jaar 350. Nicolaas wordt zowel in de Kerk van het Oosten als hier in het Westen gevierd.

Nicolaas houdt ons het verschil tussen goed en kwaad voor ogen. Aan de kinderen wordt uit het grote rode boek voorgelezen of zij zich goed of stout zijn geweest in het afgelopen jaar. Er wordt hun gevraagd om niet meer stout te zijn en verteld dat fouten uit het verleden vergeven worden. Voor het goede ontvangen zij een beloning: snoep en surprises.

Het is de bedoeling dat de kinderen leren dat er een verschil is tussen goed en kwaad en dat het niet verstandig is om kwaad te doen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de ouders! Heel belangrijk is dat dit alles met God van doen heeft. De inzet van Nicolaas is gebaseerd op God. Hij wil Gods wil verkondigen. God wil dat wij beseffen dat er een verschil is tussen goed en kwaad. Dat verschil is bepaald door God en niet door mensen! Ongelovige mensen denken vaak dat ze zelf kunnen bepalen wat goed en kwaad is. Zij willen ons wijsmaken dat Nicolaas geen bisschop was en dat God en zijn helpers er niet waren, respectievelijk zijn. Zij willen ons ervan overtuigen dat God helemaal niet bestaat! Wij christenen weten beter!

Het feest van Nicolaas wil alle gelovigen eraan herinneren waarom zij christen zijn en waarom dit in de loop der tijden een familiefeest, een gemeenschapsfeest is geworden. Wij zijn niet alleen op aarde. Wij leven in een gezin, in een familie, in een gemeenschap. Wij hebben elkaar nodig om beter door het leven te kunnen gaan. Wij helpen elkaar waar wij kunnen. Allen zijn wij op weg naar God. Dat is onze motivatie! Dat moeten wij niet vergeten. Daarom is het belangrijk om aan kinderen uit te leggen wat de bedoeling van samen delen; ouders met kinderen, kinderen later met hun ouders. Om te voorkomen dat men later in het leven alleen aan zijn eigen voordeel denkt bij wat men doet en niet kijkt welk effect dit heeft op anderen. Want als men alleen aan zijn eigen voordeel denkt, dan loopt men het risico om God uit het oog te verliezen!

Wat is mooier dan om de vreugde te zien van kinderen die een cadeau ontvangen?

Kapelaan R. Schreiber