

# Parochienieuws H. Martinus Linne

**POSTADRES KERKBESTUUR:** Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>  
**Rekeningnummer Kerkbestuur:** Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: NL30 RABO 0129301388  
**PASTOOR: L. Creemers** Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht ☎ 468250 (in dringende gevallen: 06-55735772)  
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl  
**KAPELAAN: R. Schreiber** Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht ☎ 480867 (in dringende gevallen: 06-19422621)  
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl  
**MISINTENTIE BESTELLEN:** **minstens 3 weken van te voren!**  
Envelop met intentie en bedrag in de brievenbus bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)  
**Bijdrage H. Mis:** zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-  
**H. MISSEN IN DE FEDERATIE:** Linne: zaterdag: 19.15u; **Stevensweert:** zaterdag: 18.00u  
**Maasbracht:** zondag: 11.00u; maand + vrijdag: 09.00u; dinsd.: 19.00u **Ohé en Laak:** zondag: 11.00u  
**Brachterbeek:** zondag: 09.30u; woensd. (kapel Tergouwen): 19.00u  
**DOOPZONDAG:** 2<sup>e</sup> zondag van de maand (13.30u)  
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan. - voorbereidingsavond voor de ouders:  
elke eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).  
**ZIEKENCOMMUNIE:** eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



## LITURGISCHE KALENDER

### Zaterdag 5 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen

19.15u. *Volkszang*

*collecte voor het onderhoud van de kerk*

Zeswekendienst Jan Hilgers

### Zaterdag 12 januari: Doop van de Heer

19.15u: *géén H. Mis (zie 13 januari)*

### Zondag 13 januari: Doop van de Heer

10.30u: FEDERATIEMIS in de Gertrudiskerk van Maasbracht

## 13 JANUARI: FEDERATIEMIS

Op zondag 13 januari is er voor de eerste keer een zogenaamde "federatiemis". In dat weekend is er voor de vijf parochies van onze federatie alleen in de Gertrudiskerk in Maasbracht een H. Mis. Die begint om **10.30u**. Alle kerkkoren van de vijf parochies luisteren samen de H. Mis op. We hopen dat zoveel mogelijk parochianen uit de vijf parochies naar deze feestelijke H. Mis komen en zo laten zien dat de samenwerking van de parochies een stimulans kan zijn voor een hernieuwde beleving van ons gemeenschappelijk geloof!

## DRIEKONINGEN

In de oudste tradities van de Kerk wordt het feest van vandaag niet Driekoningen genoemd, maar "Epifanie". Dat betekent: Openbaring des Heren of Verschijning des Heren. Op Kerstmis werd de geboorte van Jezus bekend gemaakt aan de herders, aan de vertegenwoordigers van het joodse volk. Vandaag wordt Jezus bekend gemaakt aan de vertegenwoordigers van de heidenvolken: aan Wijzen uit het Oosten die een of andere mysterieuze ster gevolgd waren.

De Wijzen komen uit het Oosten. (Later krijgen ze ook namen: Caspar, Melchior en Balthasar). Zij waren niet geboren en grootgebracht met het geloof en de tradities van Israël. Zij maakten geen deel uit van het uitverkoren volk van God. Maar het zijn zoekers naar de waarheid en naar de betekenis van de dingen. In een bijzondere ster zien zij het teken dat er ergens ter wereld een Koning geboren is. Daarom gaan ze op weg, want zij willen deze Koning zien en Hem hulde brengen. Zij komen in Jeruzalem, de hoofdstad van het uitverkoren volk. En daar krijgen ze ook de juiste informatie: in Bethlehem zullen ze de pasgeboren Koning vinden.



Vervuld van diepe vreugde komen ze bij Jozef en Maria en het Kind Jezus. En deze wijze, geleerde mensen knielen in aanbidding neer voor het Kind. Ze offeren goud, wierook en mirre, drie dingen die een diepe symbolische betekenis hebben. Goud staat voor het edelmetaal waar kronen en sieraden voor koningen mee gemaakt worden. Goud is ook het symbool voor de eeuwigheid van God. Wierook staat symbool voor de priester die de gebeden van de gelovigen als wierook naar God laat opstijgen en God hulde brengt. Met mirre tenslotte werden de overledenen gebalsemd. De betekenis van de gaven is dus dat de Wijzen Jezus erkennen als Koning en Priester; maar ook als God en als sterfelijk mens. Zij knielen voor Hem neer en in een daad van aanbidding laten ze zien dat zij geloven dat dit Kind de Godmens, de Verlosser van de hele wereld is.

Pastoor L. Creemers

## WAAR DE STERRE BLEEF STILLE STAAN

Sinds grootmoeders kinderen waren,  
Langer dan een lange reis,  
Op hun hoge drommedaren  
Reizen zij, vol lof en prijs,  
Bijna tweemaal duizend jaren  
Van de stal naar 't Paradijs;

En bij ieder morgen-gloren  
En bij elke nieuwe maan  
Zingen zij in grote koren,  
Karavaan tot karavaan:  
Al ons goud zijn wij verloren,  
Myrrhe en wierook zijn verdaan,  
Maar het Kind is ons geboren -  
Waar de ster bleef stille staan.

(Jac. Schreurs)



## HOE ZIT HET MET JOUW GOEDE VOORNEMENS?

