



NIEUWSBRIEF

Parochiefederatie Maasbracht e.o.

Parochies

H. Gertrudis, Maasbracht
H. Hart van Jezus, Maasbracht
H. Martinus, Linne
H. Stephanus, Stevensweert
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak

Kerkplein 2

6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250
mail: info@parochiefederatie-maasbracht.nl
<http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl>

PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl

KAPELAAN: J. Boon Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)
e-mail: kapelaan.boon@parochiefederatie-maasbracht.nl

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE

Maasbracht	zondag:	11.00u	maandag en vrijdag:	09.00u	dinsdag:	19.00u
Brachterbeek	zondag:	09.30u	woensdag:	19.00u	(in de Loretokapel Tergouwen)	
Linne	zaterdag:	19.15u				
Stevensweert	zaterdag:	18.00u				
Ohé en Laak	zondag:	11.00u				

DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert:	1 ^e zondag van de maand	Linne:	2 ^e zondag van de maand
Maasbracht:	3 ^e zondag van de maand	Brachterbeek:	4 ^e zondag van de maand

- a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.
- **Vorbereidingsavond voor de ouders:** 1^e dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE:

Eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan

MINSTENS TOT EN MET 31 MAART: GEEN WEEKENDMISSEN !

Bisschoppen komen met aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus

Op 13 maart schreven de Nederlandse bisschoppen: In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: *'door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze 'geestelijke communie' zijn genade.'*

Uitvaart in beperkte kring

Bij een uitvaart mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al

werden afgekondigd, blijven van kracht:

- Tijdens vieringen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
- De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
- De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
- Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
- Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

- Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
- Presentatievieringen voor communicanten worden voorlopig afgelast.
- Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

OOG VOOR JEZELF EN DE NAASTE

Als ik terugkijk op de afgelopen maanden dan kan ik niet anders dan vaststellen dat deze hectisch waren. Mijn verhuizing naar Maasbracht heeft heel wat tijd en moeite gekost. Naast alle sores die een verhuizing met zich meebrengt moest ik ook afstand doen van heel wat spulletjes en boeken omdat ik nu een kleiner onderkomen heb. Het was steeds weer opnieuw kiezen wat ik wilde behouden en wat ik wegdeed. Hier schreef ik al over in mijn eerste bijdrage voor het parochienieuws. Nu we een aantal weken verder zijn kan ik vaststellen dat we met heel wat minder er ook kunnen komen. Wij mensen hebben nu eenmaal de drang om te willen bewaren en om vast te willen houden aan bezit. Soms bezitten mensen zoveel dat ze door de bomen het bos niet meer zien, dat ze er zelfs tureluurs van worden. Dit komt meer dan eens voor gezien de enorme belangstelling voor de "opruimgoeroes" die helpen bij het "ontspullen".

Nu wij ons in de veertigdagentijd bevinden en onze weg gaan richting Pasen is het goed om eens onder ogen te zien wat we allemaal bezitten. Dit hoeft niet letterlijk te zijn, maar ook figuurlijk. We slepen vaak heel wat mee door ons leven heen, terwijl wij best met minder zouden kunnen, ja misschien zelfs beter af zijn met minder. Deze weken voor Pasen zijn een mooie gelegenheid om - als het ons helder voor ogen komt dat we eigenlijk te veel bezitten - te gaan "ontspullen", m.a.w. om alle te veel meegesleepte ballast weg te doen. Dit is niet altijd even gemakkelijk, we zullen daar

voor steeds een keuze moeten maken. Bij het maken hiervan worden we geholpen. Herhaaldelijk horen we in deze dagen dat de keuze die we moeten maken een keuze is tussen leven en dood, een leven met God of een leven dat ons van God afhoudt.

Wat zou het goed zijn als we in deze vastenperiode eens tijd nemen om te kijken wat we allemaal te veel "bezitten" en daar afstand van doen. Soms is de beste weg hiervoor radicaal te werk te gaan. Als we gaan zitten twifelen of uitstellen dan komen we geen stap verder. Wat te veel bezit betreft, zowel qua goederen als in ons binnenste is het vaak het beste: ogen dicht en wegdoen. Hoe meer overtollige ballast wij wegdoen, hoe meer een innerlijke rust zich van ons meester maakt. Deze rust laat ons ook zien waar ons leven nu echt om draait.

Ik wens ons allen toe dat we op weg naar Pasen goede keuzes kunnen maken, dat we eens een behoorlijke innerlijke "voorjaarsschoonmaak" kunnen houden. Dit komt niet alleen onszelf ten goede, maar ook onze medemens. Hiervan zegt Jezus: "Wat je gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt je voor Mij gedaan."

Kapelaan
J. Boon



PAROCHIE H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer:

NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Maandag 23 maart:

09.00u: voor onze zieken

Dinsdag 24 maart:

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: voor de slachtoffers van het Corona-virus

Vrijdag 27 maart:

09.00u: voor vrede in de wereld

PAROCHIE H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Woensdag 25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

PAROCHIE H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- bij Mw. Schuren (Grotestraat 33)
- of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25,-



OVERLEDEN

Op 11 maart overleed in het ziekenhuis van Genk (B) onze parochiaan Harry Maassen. Hij werd 78 jaar. Na de uitvaartplechtigheid in Linne werd hij begraven in Maastricht.

Eveneens op 11 maart overleed Siema Theunissen-

Chamburain in het Zorgcentrum Herte in Herten. Zij werd 94 jaar. Zij wordt begraven in Linne.

Wij bidden voor de zielenrust van onze overledenen en vragen om sterkte voor hen die zij achterlaten. Mogen zij troost vinden in het geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven.

PAROCHIE H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25,-



PAROCHIE O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: : NL48 RABO 0138600260

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25,-



WAT MET DE BESTELDE MISINTENTIES ?

Natuurlijk zijn er heel wat mensen die een H. Mis besteld hebben op de komende zaterdag of zondag van maart. Omdat die H. Missen niet kunnen plaatsvinden bieden wij uiteraard de mogelijkheid aan om de intentie te verplaatsen naar een andere zaterdag of zondag naar keuze.

Daarvoor kunt u altijd contact opnemen met de pastoor en met hem overleggen wanneer u de H. Mis dan wel graag wil hebben.

Via mail kan dat op het volgende adres:

pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl

Het kan ook met een briefje in de bekende brievenbussen van uw eigen parochie.

Of telefonisch op 0475-468250

GEBED

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermmer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

VRIJWILLIG(ST)ERS GEZOCHT VOOR ZIEKENBEZOEK



Er zijn heel wat mensen die aan huis gebonden zijn en het fijn zouden vinden om eens bezoek te krijgen van iemand van de parochie. Omdat het aantal ziekenbezoekers in Stevensweert en Maasbracht op dit moment zeer beperkt is, zijn wij op zoek naar mensen die zo af en toe eens een zieke of een eenzame thuis willen bezoeken.

Als u nog een gaatje in uw agenda weet te vinden en deze daad van naastenliefde op u wil nemen dan kunt u hiervoor contact opnemen met

Voor Stevensweert: Ellie Peeters (tel. 552257).

Voor Maasbracht: Gertje Wilms-Wilms (tel. 462912)

Er kan ook altijd contact opgenomen worden met de pastoor of de kapelaan.

ONZE VASTENACTIE: STEUN VOOR DALIT-VROUWEN

"Het recht om het eigen geloof te mogen naleven"



Dalits vormen de groep onderaan de maatschappelijke ladder. Ze zijn buiten het kastensysteem gesloten en hebben geen positie in de Indiase maatschappij.

Geëmotioneerd vloeien de woorden uit de mond van Josephine, een vrouw van 42, kleurrijk gekleed. "In het dorp hebben we een fijn leven met elkaar, buiten het dorp zijn we niets. We zijn nog minder dan een mens."

Dalits worden ook onaanraakbaren genoemd. Ze

worden door andere kasten als de minste mensen beschouwd, en zoals het woord al zegt, raken deze kasten de Dalits niet aan. De Dalits geloven zelf ook dat ze de mindere zijn. Hun hele leven lang weten ze niet beter. Bij tempels worden ze niet toegelaten en menig weg wordt versperd. Liefde voor het christendom is bij de Dalits ontstaan omdat christenen hen wél aanraakten.

Onmogelijke Paasviering

Recent is er wreed opgetreden tegen de katholieke Dalits. Dat gebeurde door mensen uit omliggende dorpen die van een andere kaste zijn. Ze maakten het vieren van Pasen onmogelijk. Vrouwen werden geslagen en kleding werd van hun lijf getrokken.

De angst binnen de gemeenschap neemt toe. "Ik weet niet waar het naartoe gaat. We hebben een jaar ons geloof niet kunnen uitoefenen op de voor ons zo belangrijke plek."

Wens voor een harmonieuze samenleving

"Voor de toekomst wil ik dat mijn kinderen in een harmonieuze samenleving worden opgevoed, zonder haat en verschillen tussen de diverse godsdiensten die ons land rijk is."

In de gemeenschap is er een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Mannen verdienen twee keer zoveel voor hetzelfde werk. Daarnaast voeren de vrouwen buiten het lichamelijke werk op het land ook nog alle huishoudelijk taken uit. Josephine: "Het is wat het is, maar echt blij ben ik er



niet mee."

Het grootste geluuksmoment vinden de vrouwen in de dagelijkse gebeden. Bidden doen ze in de kerk, die dagelijks is geopend. De gebeden geven hun kracht en vertrouwen. Ze denken dan niet aan de dagelijkse moeilijkheden.

(uit een verslag van Mensen met een Missie)

