

NIEUWSBRIEF 37

Parochiefederatie Maasbracht e.o.

Parochies

H. Gertrudis, Maasbracht
H. Hart van Jezus, Maasbracht
H. Martinus, Linne
H. Stephanus, Stevensweert
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak
6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250
mail: info@parochiefederatie-maasbracht.nl
<http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl>

Kerkplein 2



PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl

KAPELAAN: J. Boon Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)
e-mail: kapelaan.boon@parochiefederatie-maasbracht.nl

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE

Maasbracht	zondag: 11.00u	maandag en vrijdag: 09.00u	dinsdag: 19.00u
Brachterbeek	zondag: 09.30u	woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)	
Linne	zaterdag: 19.15u		
Stevensweert	zaterdag: 18.00u		
Ohé en Laak	zondag: 11.00u		

DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert:	1 ^e zondag van de maand	Linne:	2 ^e zondag van de maand
Maasbracht:	3 ^e zondag van de maand	Brachterbeek:	4 ^e zondag van de maand

- a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.
- **Vorbereidingsavond voor de ouders:** 1^e dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE:

Eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan

GODS PERSCONFERENTIE

Ineens was er een ingelast persconferentie. Deze was niet om een heugelijk feit mede te delen, maar om ons terecht te wijzen, op zijn minst de smeekbede om ons aan de geldende maatregelen te houden die er gelden omtrent het coronavirus. Hoe de vlag er voorhangt op het moment dat u dit leest is niet te zeggen omdat alles met de dag verandert. Maar hoe we het ook wenden of keren, het coronavirus tiert nog welig rond, geeft zich niet gewonnen. Hoe onverstandig kunnen mensen zijn om te doen alsof er niets meer aan de hand is, alsof alles koek en ei is. Het virus besluip ons als een onzichtbare vijand.



Gedragen wij ons ook niet zo tegenover de

'onzichtbare vijand' van het kwade, de 'onzichtbare vijand', de duivel? Doen wij ook niet of hij niet bestaat? Wanneer horen wij nog over hem spreken? Bar weinig, zelfs in de kerk horen we nog maar nauwelijks iets van het bestaan van de verleider. Ook door hem verandert alles met de dag met alle gevolgen van dien. Vaker dan ons lief is vallen wij mensen aan hem ten prooi. Voor we het in de gaten hebben bewandelen wij wegen die ons van God verwijderen. We slaan de liefde die God voor ons heeft in de wind en gaan, ten prooi gevallen aan het kwaad, wegen die volgens ons gevoel behaaglijker zijn, die volgens ons gevoel nuttiger zijn. Laten we maar oppassen, want dit zijn juist gebieden waar het kwade gebruik van maakt, waar hij ons weet te raken en mee te nemen. Ook hier kunnen wij mensen niet genoeg voor gewaarschuwd worden.

Alles lijkt goed te gaan, totdat we in de handen van deze 'onzichtbare vijand' vallen, dan is Leiden vaak in last. Het gaat dan vaak van kwaad tot erger. Het heeft niet alleen gevolgen voor ons eigen leven, maar ook van het leven van onze naasten. Het is een domino-effect. Als één steen omvalt, dan volgen er meer. Als wij eens meer begrip hadden voor de liefde die God voor ons heeft, dan zouden wij ons er wel voor wachten om verkeerde wegen op te gaan en als we de plank wel eens

misslaan, dan zouden wij met hangende pootjes naar Hem terugkeren. Het is niet de gemakkelijkste, de aangenaamste weg maar wel een weg die ons naar het leven brengt. We zouden dit kunnen vergelijken met een straf die iemand krijgt. Op het moment is het niet aangenaam, maar het dient tot opvoeding, tot inzicht, tot het openen van de ogen. Er zal even door de pijn heen gegaan moeten worden. Het is een weg die wij liever ontlopen, want wie zit er nu te wachten op pijn? We willen een tof, aangenaam en leuk leven. Maar de werkelijkheid is dat dit niet altijd kan zijn. Soms zullen we even door mo-

menten van pijn heen moeten. Vaak is het een straf die wij onszelf opleggen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Ieder weekend, ja iedere dag houdt onze lieve Heer een 'persconferentie' om ons op de goede weg te wijzen, om ons aan te zetten tot goed en verstandig handelen. Het is de enige remedie tegen de onzichtbare vijand van het kwade. Moge Gods liefde ons 'besmetten' dan mogen en kunnen wij op onze beurt ook onze medemensen 'besmetten', niet met een ziekmakend of dodelijk virus, maar met het 'virus' van Gods liefde.

Kapelaan J. Boon

PAROCHIE H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer:

NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 9 augustus: 19^e zondag door het jaar

11.00u: Henk Savelkouls (C) ~ Gest Jrd pastoor Arnold Tummers ~ Liny Houben-Wilms (C) ~ Mia Jochems-van Montfort (C) ~ Theo Driessen en Cato Driessen-Moors

Misdienaar: Krista

13.30u: Doopsel van Yari, Milly en Zyna Dejong

Maandag 10 augustus: H. Laurentius, diaken en martelaar

09.00u: voor de mensen die leven in armoede

Dinsdag 11 augustus: H. Clara, maagd

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: voor roepingen tot het kloosterleven

Vrijdag 14 augustus: H. Maximilaan Kolbe, priester en martelaar

09.00u: voor de slachtoffers van de 2^e Wereldoorlog

Zaterdag 15 augustus: Maria tenhemelopneming

10.00u: H. Mis in de kerk van Brachterbeek

Zondag 16 augustus: 20^e zondag door het jaar

11.00u: Gest Jrd Jan Mestrom en Bertha Mestrom-Brouwers ~ Gest Jrd pastoor Piet Ewals ~ Gest Jrd Bernard Heijmen en Toos Heijmen-Verlaan ~ Henk Savelkouls (C) ~ Jrd Sjeng Voncken

Misdienaar: Krista

13.30u: Doopsel van Noah Jacobs

PAROCHIE H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:

rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 9 augustus: 19^e zondag door het jaar

09.30u: Gest Jrd Lambert Mestrom ~ Jrd Hub Bekkers Hub Bekkers (verjaardag)

Woensdag 12 augustus: H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in de kerk

Zaterdag 15 augustus: Maria tenhemelopneming

10.00u: Voor alle moeders

Zondag 16 augustus: 20^e zondag door het jaar

09.30u: Gest Jrd Frans Mestrom, en ouders Harie en Lies Mestrom-Linssen

PAROCHIE H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkgeld - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- bij Mw. Schuren (Grotestraat 33)
- of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 8 augustus: 19^e zondag door het jaar

19.15u: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen

Zaterdag 15 augustus: Maria tenhemelopneming

10.00u: *Plechtige Hoogmis in Brachterbeek*

Zaterdag 15 augustus: 20^e zondag door het jaar

19.15u: Jrd Maria en Johannes Hansen-Kessels

Zegening van de Kroetwis

OVERLEDEN

Op 26 juli gingen twee parochianen van ons heen:

- ♦ Lei Crijns van de Rijksweg. Hij werd 84 jaar
- ♦ Lia Smeets-Mertens van de Pattersonstraat. Zij werd 87 jaar

Wij bidden voor hun zielenrust en vragen de Heer dat Hij troost en kracht geeft aan hen die achterblijven.



PAROCHIE H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkgeld - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 8 augustus: 19^e zondag door het jaar

18.00u: Gest Jrd Agnes Vos ~ Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd Victor en Netje Duchateau-Goossens ~ Gest Jrd Willem Vinken en Helena Vinken-van Helden ~ Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd Thieu van Helden en Maria Bongers ~ Jrd Marij Michels-Omloo ~ Jrd overleden familie Jeurissen-Wijnen ~ Gerda van Helden-Deneer

Zaterdag 15 augustus: Maria tenhemelopneming

10.00u: Plechtige Hoogmis in Brachterbeek

Zaterdag 15 augustus:

18.00u: Géén H. Mis

Zondag 16 augustus: 20^e zondag door het jaar

09.30u: H. Mis in de kapel op het Eiland

Zegening van de Kroetwis

Ter ere van Sint Rochus ~ levende en overleden leden van de Schutterscompagnie St. Rochus ~ overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Gest Jrd Agnes Vos ~ Gest Jrd Jacques en Catharina Sangers-Vos en familie ~ Jrd ouders Will en Paula Schmitz-Brentjens ~ Jrd Jan Graus

PAROCHIE O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkgeld - Misstipendia - giften:

rekeningnummer: : NL48 RABO 0138600260

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- **Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 25,-



LITURGISCHE KALENDER

Let op: Op 9 en 16 augustus zijn er géén H. Missen in Ohé en Laak. Dit i.v.m. retraite van de kapelaan en de openluchtmissen in Stevensweert.

Zaterdag 8 augustus: 19^e zondag door het jaar

18.00u: H. Mis in Stevensweert

Zaterdag 15 augustus: 20^e zondag door het jaar

18.00u: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen

15 AUGUSTUS:

TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

Het valt op dat in het leven van grote mensen de vrouw een grote rol, een hoofdrol heeft gespeeld. Dat was al zo in de tijd van het oude verbond.

- ♦ Achter Mozes staat zijn zus Mirjam, die na de doortocht door de Rode Zee met zang en dans het volk enthousiast maakt en aanvoert, en door God een profeet wordt genoemd.
- ♦ Naast de man Manasse staat zijn vrouw Judith, die na de dood van haar man zijn opdracht vervult, het kamp der Assyriërs weet binnen te dringen en de veldheer Holofernes weet te verslaan.
- ♦ Naast Mordekai staat Esther, die met gevaar voor eigen leven de moordzuchtige plannen van Haman weet te verijdelen.
- ♦ Naast Boaz staat Ruth, die door haar ongelooflijke toewijding in de geslachtslijst van Jezus voorkomt, ook al was zij van heidense oorsprong.

Ook in het nieuwe verbond zien we deze trend. Denken we maar

- ♦ aan Monica, de moeder van Augustinus,
- ♦ aan Clara, die als een rots naast Franciscus staat,
- ♦ en aan Catharina van Siena, die pal naast de paus staat.

Zonder deze vrouwen zouden deze mannen nergens geweest zijn.



Zo stond Maria, de moeder van Jezus naast Hem. En dat niet alleen onder het kruis, met Hem meelijdend, maar ook en vooral als grote steun bij zijn bovenmenselijke, goddelijke opdracht: de verlossing van de wereld.

Dat is heel duidelijk bij wat zij in het Magnificat zingt: "Hij slaat de trotsen van hart uiteen. Hij ontnemt heersers hun troon. Maar Hij verheft de geringen. Hij overlaadt mensen die honger hebben, met gaven, maar rijken zendt Hij heen met lege handen". Dat is flinke taal. Duidelijker kan niet gezegd worden dat zij naast Jezus staat. Als deze woorden worden gesproken nog voordat het kind geboren is, kun je wel op je vingers uittellen, wat zo'n moeder gezegd heeft toen die jongen het begrijpen kon.

En wij moeten de invloed die zoiets heeft, niet onder-

schatten. Als je in je jeugd almaar te horen krijgt wat je moeder van je verwacht, hoe zij jouw leven ziet, dan voltrekt dit alles zich in je leven. Misschien zijn wij gewend Jezus van kind af aan te zien als de wijze Zoon van God wie je niets te leren had. Maar er staat duidelijk van Hem geschreven: "Hij groeide in welbehagen bij God en bij de mensen". Daarom kunnen wij ons afvragen of Jezus zijn roeping wel zo duidelijk begrepen had als zijn moeder er niet zo'n duidelijk beeld van had gehad.

Wij hebben Maria altijd al een grote plaats gegeven in het werk van de verlossing. En wij hebben Maria altijd al een grote plaats gegeven in ons hart. Misschien begrijpen wij nu beter dan voorheen dat zij een onmisbare en grote rol heeft gespeeld in het leven van Jezus, en dat Jezus zijn lieve moeder voor altijd naast zich wilde hebben, ook nu Hij in de heerlijkheid is.

Pastoor L. Creemers

DE BIZARRE GESCHIEDENIS

VAN HET 'AVE MARIA'

Het lied 'Ave Maria' van Charles Gounod is overbekend, maar kent u ook het ongewone verhaal over hoe het ontstond?

Het is en blijft razend populair, dat Ave Maria van Charles Gounod. Eigenlijk is het maar half van hem: voor de begeleiding leunde hij op Bach (het begin uit 'Das wohltemperierte Klavier'). En het was ook nooit als vrome ode aan Maria bedoeld. Dat ging zo.

1. Een meditatie zonder tekst

Oorspronkelijk was het Ave Maria een instrumentaal stukje, een improvisatie. Gounod had het tijdens een muziekavond met vrienden uit zijn mouw geschud, meer voor de lol dan voor de kunst. Zijn toekomstige schoonvader – zijn vroegere muziekleraar – hoorde hem bezig, noteerde de melodie en zorgde dat ze werd uitgegeven: "Méditation sur une prélude de Bach" was geboren. Het was 1850.

2. Een wereldse tekst en een verdachte opdracht

Twee jaar later, Gounod is intussen getrouwd met de dochter van de muziekleraar, maakt Gounod een nieuwe versie, met tekst van dichter Alphonse de Lamartine, "Vers sur un album. Le livre de la vie est le livre suprême / Qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix..." Gounod was er behoorlijk mee in zijn schik. Hij droeg het op aan de jonge zangeres Rosalie Jousset. Zij volgde les bij Gounod en hij had er wellicht een flinke boon voor. De moeder van de zangeres vermoedde al zoiets en zij vond het ongehoord dat de getrouwde Gounod de compositie naar haar – eveneens getrouwde – dochter had opgestuurd. Maar ze kwam zelf met een alternatief.

3. Een Latijnse tekst op speciaal verzoek

Moeder Jousset stuurde de partituur per kerende post terug. Onderaan de verzen van Lamartine had ze een nieuwe tekst geschreven: de woorden van het Latijnse gebed Ave Maria. Gounod begreep de hint. In mei 1859 werd het Ave Maria zoals we het nu kennen voor het eerst uitgevoerd door: Marie Caroline Miolan-Carvalho.

Gounod vond het Ave Maria trouwens maar een onbeduidend stukje, en zou later knarsetandend vaststellen dat het zijn meest gespeelde werk werd.

Piet De Loof op Kerknet.be