

Parochienieuws O.L. Vrouw Geboorte Ohé en Laak

POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>
Rekeningnummers Kerkbestuur: NL48 RABO 0138600260
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: [pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl](mailto:kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl)
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: minstens 3 weken van te voren (via envelop) bij Mw. Karin Beijers Dorpsstraat 65 b
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-
H. MISSEN IN DE FEDERATIE: Ohé en Laak: zondag: 11.00u
Stevensweert: zaterdag: 18.00u Linne: zaterdag: 19.15u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maandag + vrijdag: 09.00u; dinsdag: 19.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensdag: 19.00u (kapel Tergouwen)
DOOPZONDAG: 1^e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan - voorbereidingsavond voor de ouders: elke eerste
dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 9 december: 2^e zondag van de advent

11.00u: *Kerkkoor met Latijnse gezangen*
Jrd Piet Beunen

Zondag 16 december: 3^e zondag van de Advent

11.00u: *Kerkkoor met Latijnse gezangen*
Zeswekendienst Nora Houben-Marres ~ Gest Jrd
Peter Pex en Catharina Pex-Peusen

AANLEVEREN MISINTENTIES

Vanaf Kerstmis kunt u de misintenties niet meer in de brievenbus stoppen bij Mw. Beijers op de Dorpsstraat, maar in de brievenbus die geplaatst wordt aan de rechter zijgevel van de kerk.

In de envelop: graag duidelijk leesbaar de naam, c.q. de namen voor wie de intentie bedoeld is + eventuele vermelding jaardienst, verjaardag, etc. + datum waarop de intentie gelezen moet worden + de bijdrage van € 25,- + uw telefoonnummer, zodat we u kunnen opbellen mochten er onduidelijkheden zijn.

Belangrijk is ook dat u de intentie tijdig aanvraagt. Minstens 3 weken van te voren. De intenties moeten elke week op donderdagmiddag bij het Waekblaad en bij het blaadje van Ohé en Laak (Gilsing) aangeleverd worden. De parochieberichten kunt u tevens wekelijks terugvinden op de site van de federatie:

<https://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>

BISSCHOPSWIJDING RECHTSTREEKS OP TV

Kaarten om de wijdingsmis "live" bij te wonen zijn er niet meer. Het aantal aanmeldingen is zo groot dat een aantal mensen de H. Mis op een groot scherm zullen volgen vanuit de Munsterkerk. Maar de wijdingsmis wordt op 8 december om 10.30u ook uitgezonden door de KRO en L1. Er zullen naar verwachting 24 bisschoppen aanwezig zijn, ongeveer 150 priesters en 30 diakens.

DE ADVENT IS BEGONNEN !

Sinterklaas is in het land; kinderen en volwassenen vragen zich gespannen af welke verrassingen hij zal brengen. Maar ook: de Advent is begonnen en Kerstmis staat voor de deur. In deze dagen heerst overal een nerveuze spanning. En midden in deze spanning worden we uitgenodigd om naar de kerk te komen om wat rust en stilte te vinden, om een beetje te genieten van de vreugde die de voorbereidingstijd op Kerstmis eigen is. De Advent is inderdaad een tijd van vreugdevol wachten op de komst van Christus.

Maar Johannes de Doper schijnt die vreugde te willen verstoren. Vanuit de woestijn roept hij ook ons toe: "Bekeert u, doet boete; bereid de weg des Heren." Wat bedoelde Johannes met die woorden? En moeten wij ons daar vandaag nog wel iets van aantrekken?

Johannes wil ons eigenlijk niets anders zeggen dan wat hij de mensen toen, in dat 15^e regeringsjaar van keizer Tiberius vertelde. Hij wil ons duidelijk maken dat je voorbereiden op de komst van de Heer méér is dan een beetje sfeer maken, méér is dan

de romantiek van de traditionele kerstdeuntjes. "Je moet je beke-

ren", zegt hij, "je leven een andere richting geven. Je moet iets veranderen; je moet vooral jezelf veranderen." Advent is een tijd van be-

kering en bezinning, een tijd van verandering. Johannes zegt het zo: "Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht en de ruwe wegen effen worden." Deze oproep van de Doper is erg actueel, juist in onze tijd, waar de roep om verandering van de wereld, om

verandering van de maatschappij en haar structuren aan de orde van de dag is. En laten we maar eerlijk toegeven: er móet heel wat veranderen in onze wereld. Onze kranten staan vol van de diepe dalen van oorlogen en catastrofes, van de kronkelpaden van kleine en grote criminaliteit. We kijken op tegen bergen van onopgeloste vragen en problemen. Johannes wil ons met zijn oproep tot bekering vermanen dat het zó niet verder kan. We moeten tot het inzicht komen dat er dringend iets moet gebeuren.

Maar dat wisten we eigenlijk al. "Daar hebben we geen Doper voor nodig," zult u zeggen. En bovendien: wat heeft dat met de Advent te maken? Juist in deze tijd voor Kerstmis willen we een beetje met rust gelaten worden, willen we de ellende om ons heen een beetje vergeten. Trouwens, wat kunnen wij doen? De dalen van de ellende zijn zo diep dat wij ze toch niet kunnen vullen. De bergen van de problemen zijn zo hoog, dat er geen beginnen aan is. En de wegen van veel mensen zijn zo krom, dat wij ons niet kunnen voorstellen, hoe wij die recht kunnen trekken. Wat kunnen wij daaraan doen? Wat moeten wij daaraan doen? Deze vraag stelden de mensen ook aan Johannes.

"Wat moeten wij doen?" En Johannes heeft maar één antwoord: "Bekeert u." Hij zegt niet: "Bekeer de anderen", maar: "Bekeert u."

Concreet betekent dat: wij moeten niet klagen over de misstanden bij anderen, maar wij moeten ons eigen leven in orde brengen. Niet gaan vegen voor de deur van de buurman, maar voor onze eigen deur. Daarom kunnen we beter niet zeggen: "De wereld moet veranderen", maar: "Ik moet veranderen." Werken aan verandering van maatschappelijke structuren is onzin als we niet ons eigen hart bekeren. Gaan demonstreren voor gerechtigheid en vrede is een klucht als we zelf nog ruzie hebben met familie of burens. Daarom: "bekeert u" en verlaat de kronkelpaden van uw gemakkelijk leventje. Verander zelf! Dat is de Boodschap.

Pastoor L. Creemers

