

Parochienieuws H. Stephanus Stevensweert

POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht <http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/>
Rekeningnummer Kerkbestuur: voor alle betalingen: NL30 RABO 0149501153
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: [pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl](mailto:kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl)
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: minstens 3 weken van te voren via envelop in de brievenbus bij kerk (nr. 3A).
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: € 25,-
H. MISSEN IN DE FEDERATIE: Maasbracht: zondag: 11.00u; maandag + vrijdag: 09.00u; dinsdag: 19.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensdag: 19.00u (kapel Tergouwen)
Stevensweert: zaterdag: 18.00u Linne: zaterdag: 19.15u **Ohé en Laak:** zondag: 11.00u
DOOPZONDAG: 1^e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.- voorbereidingsavond voor de ouders: elke eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 23 maart: 3^e zondag van de Vasten

18.00u: **Herenkoor**

Jrd Jac Brentjens en familie

Maandag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

09.00u: H. Mis in Maasbracht

Zaterdag 30 maart: 4^e zondag van de Vasten - Halfvasten

18.00u: **Herenkoor**

Kerkdeurcollecte Vastenactie

Geen intentie

BENT U TEVREDEN MET UW TALENTEN?

De veertigdagentijd is een tijd om even stil te staan. Om na te denken over ons eigen leven. Ik wil even stilstaan bij een belangrijk aspect: talent.

Bent u tevreden met de talenten die u van God ontvangen heeft.

Het zou heel fijn zijn als u bovengenoemde vraag met "ja" zou kunnen beantwoorden. U kunt dan zeker voor uzelf voorbeelden noemen waarom u tevreden bent. Het is voor God altijd goed om te horen dat iemand tevreden is zijn talenten.

Als u bovengenoemde vraag met "nee" beantwoordt, hebt u waarschijnlijk een vraag en/of een verzoek aan God. Het is voor God ook belangrijk om te horen als u ontevreden bent met uw talenten. Bid dan tot God en leg Hem voor waarom u ontevreden bent. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat u te weinig talenten denkt te hebben ontvangen (zoals: te weinig talen te kunnen spreken). U kunt ook talenten hebben ontvangen waarmee u niets kunt doen (zoals: goed voetballen, maar geen contract krijgen van een voetbalclub).

Vervelend zou het zijn als u ziek bent en daardoor tijdelijk bepaalde activiteiten niet hebt kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld: werken in de zorg). Wat veel mensen als heel verdrietig ervaren als een men talent weer kwijtraakt (bijvoorbeeld: autorijden).

Het zou kunnen zijn dat u bovengenoemde vraag niet kunt beantwoorden. Misschien hebt u nog niet alle talenten in u ontdekt. Misschien hebt u nog niet alle talenten in de praktijk kunnen brengen.

U kunt ook tot de overtuiging zijn gekomen dat anderen meer talenten hebben ontvangen of hun talenten beter hadden moeten gebruiken. Ook dat kunt u aan God voorleggen.

Wij mogen ons ervan bewust zijn dat God met ons een plan heeft. Hij schenkt ons talenten die wij afhankelijk van onze leeftijd kunnen gebruiken en eventueel nog verder kunnen ontwikkelen. Hij neemt ons de talenten helaas ook weer af. Misschien net als wij eraan gehecht zijn.

Het is aan ons om de ons geschonken talenten zo goed mogelijk te gebruiken in ons leven. Tegelijk is het aan ons om niet jaloers te zijn als wij denken dat andere mensen meer of beter passende talenten hebben ontvangen. God zal ons ooit vragen om verantwoording af te leggen over wat wij met onze talenten hebben gedaan.

God schenkt ons door zijn genade mogelijkheden om te leren

en talenten om actief te zijn in ons leven. Hij wil dat wij deze talenten gebruiken ten gunste van anderen. In deze veertigdagentijd kunnen wij nadenken of wij dit goed hebben gedaan.

Kapelaan R. Schreiber

EEN GOD VAN LIEFDE EN GEDULD

(Bij het evangelie van 23/24 maart; Lucas 13, 1-9)

"Waarom heb ik dat verdiend?" hoor je wel eens zeggen door mensen die ziek zijn. "Waarom moet mij dat nu weer treffen?" zeggen mensen die veel tegenslagen kennen. En velen voegen daar bewust of onbewust aan toe: "Wat heb ik in Godsnaam misdaan, dat mij zo iets moet overkomen?"

Heel vaak zien wij in tegenslag, ongeval, ziekte of dood de straffende hand van God. Ook bij natuurrampen en hongersnood hoor je zulke reacties: "Waarom worden de mensen van Haïti – die toch al zo arm zijn – gestraft met een aardbeving?" Is dat soms de wil van God, die zegt een God van liefde te zijn?

Lijden, ziekte, dood als een straf van God. Het is geen nieuwe gedachte. Veel mensen zien er een grond van waarheid in. We kennen ook uitdrukkingen die van deze mentaliteit getuigen. "God straft onmiddellijk". Bij een hevige onweer wordt tegen een kind dat stout is wel eens gezegd: "Zie je nu wel: God is ook boos." De overtuiging dat leed een straf van God is voor persoonlijke schuld was heel sterk bij de Joden en is ook vandaag nog wijd verbreid.

Jezus heeft echter in zijn leven duidelijk gemaakt dat deze redenering niet opgaat. Het evangelie van vandaag geeft ons daar enkele voorbeelden van. Pilatus had een aantal joden laten ombrengen terwijl die een offer brachten. In dezelfde periode werden 18 mensen gedood doordat de toren van Siloam instortte en op hen viel. De Joden verbonden daarmee onwillekeurig de conclusie: "Dat is een straf van God, omdat die mensen gezondigd hadden." Jezus zegt: "Nee, want dan zouden alle mensen onmiddellijk moeten omkomen, want iedereen is een zondaar; iedereen is schuldig tegenover God." Wat de mensen aan leed overkomt ligt in de wet van de natuur of in de wreedheid en de hardheid van andere mensen. God zelf is geen God van wraak. Hij wil de zondaars niet straffen, maar hen juist nieuwe kansen tot bekering, tot ommekeer bieden.

Dat maakt Jezus duidelijk met de gelijkenis van de vijgenboom. De vijgenboom was vanwege zijn grote en sappige vruchten het oerbeeld van vruchtbaarheid. Juist deze boom zorgde bij de eigenaar dan ook voor de grootste teleurstelling, wanneer hij geen vruchten droeg. Je kon er maar één ding mee doen: omhakken en er brandhout van maken. Maar God is anders. Hij heeft geduld: "Laat mij eerst de grond eromheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij volgend jaar wel vrucht." De vijgenboom is het beeld van ieder mens. God houdt van de mens, maar hij is ook teleurgesteld wanneer de mens niet zo leeft als Hij van hem verwacht, wanneer hij geen vruchten draagt van geloof, hoop en liefde. Toch wil God niet onmiddellijk straffen als een mens onvruchtbaar is, als hij niet goeds voortbrengt. Hij wil het opnieuw proberen, kansen tot verbetering bieden, omdat Hij met het lot van de mens begaan is.

Pastoor L. Creemers